

Milieu-Film-Info avond op dinsdag 27 februari in Het Gasthuis met de film 'Ice and the Sky'.
Inleiding: Maayke Boon van Ostade.



Goede avond,

Omdat ik denk dat ik van de spanning, onderweg van alles vergeet heb ik het maar uitgeschreven.

Ik hoop dat deze strategie werkt, want dit komt recht uit m'n hart.

Mijn naam is Maayke Boon van Ostade en ik ben nu ruim 5 jaar betrokken bij de energiecoöperatie.

Waarom?

Een wetenschappelijk onderzoek om het duidelijk te maken.

Een proefpersoon zit in een wachtkamer vol acteurs te wachten op haar afspraak.

De acteurs doen nadrukkelijk of er niets aan de hand is terwijl er steeds meer rook onder een deur tevoorschijn komt.

De proefpersoon kijkt angstig rond maar blijft zitten omdat de anderen dat ook doen.

Had deze proefpersoon alleen in de wachtkamer gezeten dan was ze zeker in actie gekomen.

Dat is wat ik ook voelde.

Alsof ik in die volle wachtkamer zat.

De wereld staat op ontploffen maar we doen of er niets aan de hand is.

Er is een klimaatverschuiving gaande en velen van ons maken zich zorgen, weten niet goed hoe hiermee te zijn.

Het is zo groot.

Zo alles overstijgend.

We kunnen er niet meer omheen.

Klimaatverandering is iets van ons allemaal, wereldwijd.

Niet van die mensen die door een orkaan zijn getroffen of door een overstroming of juist extreme droogte, of een aardbeving.

We kunnen niet doen alsof dat niets met ons te maken heeft.

Bijna 80% van de impact van ons gedrag op het klimaat en de natuur zien we niet.

Dat maakt deze film ons duidelijk.

In een tijdsbestek van 90 min zien we door de in 50 jaar opgebouwde onderzoeksresultaten op Antarctica wat de gevolgen zijn van ons gedrag.



De zorg en het ongemak in onszelf en elkaar herkennen en hoe hard we elkaar nodig hebben.

Dat we een toekomst willen waarin mensen, dieren en ecosystemen in harmonie kunnen leven.

Samen stapje voor stapje nieuwe keuzes maken, zoals:

- minder spullen kopen en meer huren, lenen of repareren,
- minder of geen vlees en juist meer groente van dichtbij,
- minder auto- en vliegkilometers en meer fiets- en loopkilometers,
- minder groot naar kleiner en duurzamer wonen.

Zo verbruiken we al veel minder energie en komen we dichterbij elkaar en leven we gezonder.

We hebben minder geld nodig en kunnen nog andere dingen doen zoals zelf energie opwekken.



Energie in ons eigen dorp opwekken én gebruiken draagt bij aan een sterke gemeenschap en meer onafhankelijk zijn van multinationals.

De duurzame energiebronnen worden van ons en we nemen het heft in eigen hand en bouwen aan toekomstperspectief voor onze kinderen en kleinkinderen.

Onze omgeving en onze samenleving zal veranderen door de energietransitie.

Daar zullen we het met elkaar over hebben, om ons zo goed mogelijk voor te bereiden.

Doordat we onze kennis vergroten en nieuwe inzichten ontwikkelen, kunnen we beter kiezen en hebben we invloed.

Onze verhalen zijn de motor van onze acties.

Als we elkaar het verhaal blijven vertellen dat olie de brandstof is waar onze economie op draait en we zo ons geld moeten verdienen en dat banen oplevert, dan blijven we dat soort dingen ook doen.

Maar als we andere verhalen beginnen te vertellen en als die verhalen gemeengoed worden en zich verspreiden, als het gewoon iets wordt wat leeft, dan zullen die verhalen en dat soort opties het winnen.

VAN ONDEROP

DOE OOK MEE!

Laten wij hier in Schijndel en Meierijstad met elkaar de kracht naar ons toetrekken en nieuwe voorbeelden en verhalen creëren.

Ons zonnepark op de Milieustraat is er zo één.

En Fairtrade die ons de noodzaak van eerlijke handel laat zien.

En Peter die een huis bouwt met natuurlijke materialen, gebruikmakend van de warmte van de zon.

Als we gaan zien welke kansen er zijn om iets aan te passen dan verandert er iets.

En dan zullen die veranderingen heel snel gaan.

Laten we daar met z'n allen aan meedoen.

Laten we een broedplaats zijn voor mensen die weloverwogen duurzame keuzes willen maken.

Waar nu nieuwe duurzame ideeën ontstaan en worden uitgewerkt.
Waar we kennis en ervaring opbouwen en ontdekken dat we het verschil kunnen maken en kracht en gezamenlijkheid ervaren.

Ambitieuus en trots op Schijndel, op Meierijstad, op onszelf.

Vraag uzelf af: Doe ik wel wat ik wil en wat wil ik dat ik doe?

Sluit u aan en kom meepraten en ontdekken hoe u aan de slag kunt.

Iedereen is welkom.

Vandaag, precies 5 jaar geleden, tijdens een publieksavond, stelden wij zo'n 200 aanwezigen diezelfde vraag.



elijk dank voor uw aandacht!